

Hermed komplet dagbog fra vores til til Californien 2013.
Du kan trykke på billederne for at se dem i en stor version.

Onsdag den 12. juni 2013

Så blev det endelig dagen for vores store drømmerejse.

Vi stod tidligt op, så vi havde god tid til morgenmad, slået græs og pakket de sidste sager.

Vi hentede farfar klokken 10, og så afsted til lufthavnen.

Vi blev lidt overrasket ved tjek in, da den ene af vores tasker vejede 30 kg, i stedet for de 23 kg, som den måtte. Så vi måtte hurtigt pakke over i vores ekstra taske.

Så nu må vi være gode til at handle, og gaver bliver der ikke mange af !

Det blev til en hurtig kiggetur igennem lufthavnen, samt indkøb af et par slikposer til turen.

Vi havde nogle ok sæder på flyet. Det var ikke meget vi fik sovet. Olivia sov under en time. Men alligevel gik turen ret fint. Olivia er nu ret god til at sidde stille i 12 timer.

Vi fik også sat urene 9 timer tilbage, så vi fik lige 9 timer mere på en onsdag :-)

Security gik faktisk forbavsende hurtigt. Derfra fik vi fat i en gul taxa.

Vi ankom til vores hotel – Grant Hotel – Det er et lille hotel, med et ok værelse.

Vi gjorde os klar og gik hen og spiste på en rigtig 60´er diner – [Lori's Diner](#) . Super fed stemning. Vi fik burgere og sandwich, og Olivia fik Oreo Milkshake.

Vi gik tilbage til hotellet for vi var faktisk ret trætte, så allerede ved 7-8 tiden lagde vi os til at sove.

Mette har været vågen siden kl. 05 !

René har været ret syg hele natten, så vi har været vågne mange gange i løbet af natten.

{yogallery src=[/images/stories/USA2013/1206] width=[200] height=[200] }

Torsdag den 13. juni 2013

Mette hentede morgenmad i receptionen – Det var nu kun ”wienerbrød”

Klokken 7, gik hun i Wallgrens for at hente noget medicin til René, samt nogle drikkevarer.

Men apoteket åbnede først kl. 8. Så hjem med drikkevarer, og afsted igen efter en halv time !

Hentede så Imodium og "kirsebær-saft"

Ved 9.30 tiden gik Olivia og Mette en tur. Vi var i Macy's, men det var lidt kedeligt, så vi gik videre til Fairfield – Det kom vi nu også hurtigt igennem. Så gik vi i Appel Store, Disney Store og Ghiradelli Chokolade forretning. Olivia så mange ting hun gerne ville købe – Hæklede huer, bamser....

Ved middagstid købte vi sandwich som vi tog tilbage på hotellet. René var ikke meget bedre !

Vi så en film, og gik vi en tur igennem China Town. Vi købte et "Olivia" skilt. Der var mange forretninger, men med stort set det samme i alle sammen !

Så gik vi tilbage på hotellet, for at se om der var bedring – Men det var nu ikke meget – ØV.

Igen endte det med at vi faldt i søvn ved 8 tiden.

Fredag den 14. juni 2013

Vi var alle 3 vågne flere gange i løbet af natten ! Så ved 5 tiden begyndte vi at stå op og gå i bad og få pakket vores sager sammen. Heldigvis er René kommet på højkant igen.

Vi blev enige om at vi ville prøve at hente bilen lidt tidligere en vi skulle. Så vi fik moslet alle tasker og kufferter ned i "respektionen", og René gik afsted efter bilen. Vi havde bestilt en alm. Medium bil... Men blev opgraderet til en Ford Escape :-). Det var slet ikke så tosset endda.

Vi begav os ud på den første tur sammen alle 3 ! Vi kørte til "Twin Peaks", det er et udkigssted, med udsigt over San Francisco, med Golden Gate og Alcatraz. Super flot.

Der fra blev Gps-Gerda bedt om at lede os til Felton. Der skulle vi ud og køre med damplokomotiv. Op i bjergene og i Red-Wood skovene. En super fantastisk tur.

Og så afsted igen – Nu imod Santa Cruz – En strand promenade, med et stort tivoli. Der ligger verdens 5. ældste trærutchebane. Den kører 55 miles i timen, der er bla. Brugt 21000 skruer til at lave den !

Nå men vi startede med en frokost pizza, men den gamle mand, var ikke på toppen endnu, så han måtte levne en halv pizza ;-)

Der efter skulle vi så prøve rutchebanen. Hold nu kæft den var sku lidt vild. Havde regnet med at den var lige som den gamle på Bakken – Men gang den lige med 2, så er vi ved at være der.

Så er det tid til dagens næste punkt – At køre til Monterey... Det var en lang tur, eller nærmere lang tid ! En masse weekendtrafik skulle vi igennem!

Vi kørte til Turist kontoret, som var meget flinke til at hjælpe os med at finde et dejligt hotel med pool.

Så direkte på værelset på Monterey Bay Lodge og klæde om til badetøj, og på hovedet i poolen. Det var lige noget der kunne få humøret i top, efter en kedelig køretur !

Til aften kørte vi ned til Fisherman's Warf, hvor vi havde fået at vide at der skulle være en super god fiskerestaurant. Næsten alle restauranterne kæmper om kunderne ved at give smagsprøver på deres Clam Chowder som er en dejlig cremet suppe med bla. krabbekød. Olivia var helt fjoldet med det og smagte flere gange. Vi valgte at spise på [Crabby Jim's](#) – det var dejlig mad, men vi er igen super trætte – så efter maden kørte vi tilbage til hotellet, så vi kunne slappe lidt af og se om ikke vi kan få en ordentlig døgnrytme igen !

{yoo-gallery src=[/images/stories/USA2013/1406] width=[200] height=[200] }

Lørdag den 15. juni 2013

Monterey Bay Lodge et super lækkert hotel vi havde overnattet på. Lige ved siden af lå en lille restaurant som vi havde fået rabat kuponer til som vi kunne bruge på morgenmad. Det skulle blive vores hidtil bedste morgen mad på turen. Olivia fik Cheerios med mælk og Mette prøvede en omgang French Toast med pecan nødder, meget specielt og dessert agtig så lige i hendes ånd J Jeg selv var kommet ordentlig til hægterne og for mig har wienerbrød intet med morgenmad at gøre så jeg tog en mexicansk omelet med masser af chili, ost og råstegte kartofler, mums det var godt.

Herefter checkede vi ud og kørte ned til byen hvor Monterey Bay Aquarium ligger.

Det er KÆMPE stort og er egentlig byens gamle sardin fabrik som en rig mand brugte 400 millioner dollars på at bygge, siden har man udvidet og brugt endnu 400 millioner dollars.

Selv om vi endnu ikke har været på den blå planet i København tør jeg godt konkludere at det her slår det med flere længder. Der var opdelinger så man kunne se ting fra kysten, det åbne ocean og i dybet.

Der var også udgang til arealer udenfor hvor man kunne dykke eller stå og spotte hvaler ude på havet hvilket Mette faktisk gjorde.

Da det hele var travet igennem skulle vi altså have en is, jeg har aftalt med Olivia vi skal have is hver dag men grundet den uheldige start var vi kommet bagud så nu skulle det være.

Vi fandt en sjov butik [Dippin dots Icecream](#) , her kan man få det nye "sort" inden for is.

Is dråber lyn frosset i flydende nitrogen. De klister ikke sammen og smelter på tungen og smager og føles som is. Mega sjovt og smart med rigtig mange varianter at vælge imellem. Vi valgte dog den lidt mere traditionelle is type.

Så var det egentlig min plan at vi liiiiige skulle forbi en af verdens bedste og kendte golf baner nemlig Pebble Beach hvor det koster flere tusinde kroner at spille en runde golf. Man skal enten bo på deres lige så dyre ressort, kende et medlem eller bestille tid 1 år i forvejen. Min plan var dog blot at køre forbi at se anlægget. Men 10km før banen bliver man stoppet og opkrævet \$10 blot for at komme ind på vejen mod banen og vi kunne ingen garanti få for at få lov til at komme i nærheden af banen så det droppede jeg altså.

Nu kunne en del af turen vi har set frem til begynde, nemlig turen ned af Highway 1 langs kysten.

Vi havde ikke kørt mange kilometer før vi måtte ind til siden for at tage billeder af den flotte men også vilde kyst. Herefter havde vi bare det ene stop efter det andet så den del af turen blev som forventet helt speciel men også lang. De lokale i Monterey grinede når vi spurgte hvor lang tid det ville tage at nå frem.

2 timer plus stop og det var helt korrekt for det er stoppene der tager tid. Heldigvis har de gjort det rigtig nemt med store skilte der informere når der er udkigspladser (Vista Points).

Endelig sidst på eftermiddagen nåede vi frem til byen San Simoen som ligger 4km fra vores stop i morgen, Hearst Castle. MEN det var Fars dags weekend, Baseball kamp, Corvette Carshow, studenter afslutning og 1000 andre forklaringer på at alle hoteller var totalt bookede eller forlangte fuldstændigt vanvittige priser fordi de blot viste de havde muligheden. Nogle af de mest billigste kæder forlangte op til \$250 for en nat (1450kr), det lyder måske ikke voldsomt men hvis i så det ville i ikke engang betale halvdelen og det koster det heller ikke normalt de steder.

Vi havde talt med en i starten af vores søgning som havde 1 værelse tilbage til \$159, hvilket vi på det tidspunkt syntes var dyrt! Så efter en 1 time og 15 hoteller senere valgte vi at se om det stadig var ledigt.

Vi var heldige og jeg var oven i købet så heldig at få presset ham \$10 ned i pris 😊

Olivia og jeg hoppede en hurtig tur i poolen og så skulle vi op og finde noget aftensmad.

Vi fandt et rigtig hyggeligt sted som hørte til et Best Western hotel, lidt fint men meget rimelige priser set i forhold til at maden var i super top klasse.

Her fik vi for første gang smagt Tri Trip som er en speciel Amerikansk udskæring som er svær

at finde i Danmark men som er super lækker at grille og det er jo noget de kan finde ud af herovre.

Bagefter var Olivia så træt at vi skyndte os at gå tilbage og få lagt hende i seng og så skulle vi ellers forsøge at finde et hotel til dagen efter så vi ikke risikerede at ende i samme situation og Søndag er nemlig fars dag herovre så de gør en del ud af.

Mette faldt selvfølgelig også i søvn midt i det hele så det blev mig der besluttede hvor vi skulle bo når vi når til Solvang.

{yogallery src=[/images/stories/USA2013/1506] width=[200] height=[200] }

Søndag den 16. juni 2013

Father´s day – ærgeligt at vi ikke fejrer det i vores familie, så havde René fået 2 af slagsen i år !

Vi skulle helst lidt tidligt op, da vi jo skulle til [Hearst Castle](#) fra morgenstunden.

Morgenmaden var ikke det bedste, vi fik både lidt på værelset, men valgte at gå ned og få lidt cornflakes.

Mens vi spiste lagde de mange Corvetter an til at køre – sikke et syn ! Så mange Corvetter på én gang ! Det blive både filmet og fotograferet !

Derefter blev det også tid for os til at køre, der var ikke mere end 5 km til slottets indgang. Man skulle med busser fra bjergets fod, så vi købte biletter og drikkevarer og tog bussen op af

bjerget !

Hearst Castle er en historie for sig selv. Familien Hearst havde i 1800 tallet en farm med et lille hus, ja nærmest blot et telt på toppen af bjerget og ejede en del jord. Forældrene var lidt bekymrede for sønnen William og han omgang med penge så selv om han foreslog at bygge et hus på toppen fik han ikke lov.

Det var først da forældrene gik bort at han arvede hele formuen og kunne starte sit vanvittige projekt.

Han ejede mere end 20 aviser, forretninger osv og rejste rundt i verden og indkøbte kunst og antiktiviteter fra middelalderen hvorefter han fik en arkitekt til at hjælpe med at få det passet ind på slottet der stille og roligt blev bygget. Byggeriet varede i mere end 20 år og da William Hearst måtte forlade slottet grundet sygdom/alderdom sagde han at han kun var 40% færdig.

Det er nu efterfølgerne og en fond der driver stedet hvor mere end 2 millioner årligt lægger vejen forbi og det var netop i Hearst's ånd at stedet skulle fungere som et museum for folket.

På slottet var bla. 165 værelser, 100 telefoner der blev passet af huset omstilling, egen brandstation, zoo med isbjørne, giraffer osv. På farmen kan man stadig se Zebra m.m

Super flot tur. Ved starten stod der en guide og ventede på os – vi havde biletter til "Grand room's". Så vi kom ind og så en stor stue, meget overvældende og smukt – ikke prangende af guld, men store flotte møbler og vægtæpper. Der efter igennem spisestuen. De siges at William Hearst har en af de største samlinger af sølv – Det var man ikke i tvivl om Den sidste stue, var underholdningsstuen, med 2 pool borde. Og selv om det ikke var velset i den tid, var det både kvinder og mænd der spillede og hyggede sig ! Herefter så vi en lille film i den store biografstal der også var i hovedhuset.

Derfra gik vi selv rundt og så gæstehuse, venesian pool, tennisbaner, brandstation, roman pool og bare den smukke beplantning (kunne ikke helt lade være med at "stjæle" nogle blomsterfrø)

Jeg vil sige at billederne taler for sig selv

Så var det tid til at finde mod "Solvang", danskerbyen i Californien, det var et par timers kørsel. Men et enkelt stop ved [Carls jr.](#) , som er en burgerkæde vi ikke kendte, for at få frokost, og ind i K-mart for at få indkøbt en køletaske, så vi har kolde drikkevarer med på tur !

I Solvang tjekkede vi ind på [Kronborg Inn](#) , hyggeligt lille hotel, og med en dejlig pool lige ude for døren. Så det var hurtigt i badetøjet og få en dejlig afkølede dukkert !

Vi kørte til byen for at gå en tur. En meget hyggelig by med bindingsværk huse, danske vejnavne, forretninger med danske navne. Det var nu meget hyggeligt.

Vi bestemte os for at spise på " [Bit O Denmark](#) " – Det skulle vise sig at være et forkert valg. Efter at have ventet en time på maden, var vi godt nok ved at være lidt irriteret (Dog gik tiden med at Olivia planlagde sin fødselsdag – Og det er godt nok et større projekt vi skal ud i der !!!)

Nå, men maden fik vi da – Og lad os så sige at det er nok bedst at spise Amerikansk, når man er i Amerika !

På vej hjem shoppede vi lidt "snask" i en lille købmand... Så vi hoppede op på sengene og hyggede med film og pc da vi kom tilbage på hotellet !

{yogallery src=[/images/stories/USA2013/1606] width=[200] height=[200] }

Mandag den 17. juni 2013

Vi sov lidt længere i dag, Olivia og René startede dagen med en tur i poolen.

Mette er blevet overdrevet "fornølet", så hopper lige over det kolde vand !

Vi satte kurs imod byen igen. Og første stop var posthus, så bedsteforældre og forældre kan måske forvente en lille hilsen J

Vi gik rundt og kiggede på forretninger, og fandt ind i et konditori, hvor vi fik wienerbrød og kaffe.

På vej tilbage til bilen var vi inde i en "Sock Shop" – der kunne Olivia og Mette da have brugt en formue J

Og Duddi – Selv "Shit Su" hunde var der på strømperne !!! ;-)

Fra Solvang kørte vi til Santa Barbara – Det var nærmest lige ovre på den anden side af bjerget, ca 40 minutters kørsel op og ned. Vi havde et par foto-stop på vejen. Bl.a. ved en stor dæmning.

I Santa Barbara bor vi på Quality In, fint lille hotel igen med lille pool.

Man kan godt fornemme at vi er kommet lidt mere syd på, varmen begynder at kunne mærkes men da luftfugtigheden er meget lav føles det ikke så slemt.

Vi tjekkede ind på værelset, og fik hurtigt pakket strandtasken. Vi kørte ned igennem byen, meget hyggeligt med palmer hele vejen igennem. Det er lidt en Hippie/skater/surfer by men

også en masse af digtere og musikere er at finde i denne by. Meget afslappet atmosfære.

Ikke noget at sige til at folk som Oprah, Kevin Costner, Michael Douglas med flere har vagt at slå sig ned i Santa Barbara.

Forstaden hedder Montecito og har den højeste gennemsnitsindtægt i hele USA.

1. stop var stranden.... Havde nok regnet med lunt vand – Men det var tissekoldt, men det er jo klart når det kommer hele fra det ”Indiske Ocean” – Rene indrømmer så at geografi ikke er hans stærke side !

På selve parkerings pladsen var den vildeste hippie bil, ja den skulle man altså opleve i virkeligheden.

Man kunne blive ved med at kigge på alle de detaljer med figurene manden selv har limet på i mere end 20 år. Han fortalte at der findes et par biler mere ala hans men at det er hans der er den ældste og originale af dem. Vi gav en lille skærv mod at tage lidt billeder af vidunderet.

Længere henne stod også en bil og når nu den er ved at ruste væk får plastic fyldninger pludselig en helt anden mening.

René og Olivia var begge i vandet en hurtig tur, og så var vi lidt frokost sultne, så vi gik op i byen og delte en pizza. US pizza er nu altså noget andet end når vi selv laver det på grillen men denne var dog ikke helt tosset.

René fik handlet nogle nye fede sko der ingen ting vejer så vi satser på at der ikke bliver overvægt på vej hjem.

Tilbage på hotellet var det igen blevet tid til at bade i pool – Det er nogle rigtige bade dyr der er på ferie :-)

Californien 2013

Skrevet af René Gundersen

Tirsdag, 11. juni 2013 10:09 - Senest opdateret Søndag, 21. Juli 2013 14:45

Olivia taler konstant om spareribs så det skulle vi selvfølgelig have til aftensmad, vi fandt de bedste på [Killer B's](#) nede i byen.

Senere måtte vi lige forbi og handle lidt småting så vi kan få stoppet Mette's forkølelse der stadig driller.

På hotellet faldt Mette og Olivia hurtigt i søvn mens jeg forsøgte at finde noget overnatning til de næste par dage i Los Angeles.

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/1706] width=[200] height=[200] }

Tirsdag den 18. juni 2013

Efter bilen er pakket, og en hurtig morgenmad, går turen til Los Angeles.

Det var en køretur med en del trafik....

Vi Tjekkede ind på vores hotel " [Safari Inn](#) " – Dejligt, fint hotel.

Vores første tur ud i storbyen, var til "Hollywood" Skiltet. Så kan man sige man har været der
J

Super udsigt, og en af de ting der er fede bare at have oplevet.

Derfra skulle vi da til "Stjernerne" Først kørte vi igennem gaden hvor man ser stjernerne gå på den røde løber når der er Oscar prisuddeling. Vi parkerede så vi kunne gå på alle stjernerne. Og ja, vi nævner ingen navne – for så har vi ikke glemt nogle ! Og vi kunne jo heller ikke tage billeder af alle En som vi specifik gik efter var Michael Jackson – Hans stjerne var desværre taget op, da der på et stykke af fortovet var begyndt at slå revner, så det var under reparation.

Men vi kunne gå ind ved Chinese Theater, der var de cement plader som stjernerne sætter hænder og fødder på..... Så vi fik passet fødder og hænder med Michael, Marilyn, Humphrey og Harry ;-)

Ellers ret hyggeligt at gå på gaden med alle musikanterne og alle dem som klæder sig ud som alle filmkaraktererne.

Aftensmaden blev indtaget på "[Hard Rock Cafe](#)" – Igen med Pulled Pork, Drum Sticks og Burger.

Og så var det næsen hjem ad – En lang dag med mange indtryk !

Men jo Olivia og René nåede selvfølgelig i poolen.

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/1806] width=[200] height=[200] }

Onsdag den 19. juni 2013

Så blev vi kaldt tidligt op !!!

Dagen står i Filmens tegn – En hel dag i [Universal Studios](#)

Klokken 8.30 tog vi bussen, som holder lige ude foran hotellet, og kører lige til Universal Studios.

Universal ligger oppe på et bjerg, så nede ved vejen blev vi hentet med "tramps" små "bus-toge".

Inden indgangen er det en hel Universal Studio Town, med forretninger og restauranter.

Selve parken er lige så flot som alle de andre parker vi har besøgt i USA.

Selvfølgelig startede turen på den røde løber...

De første rutschebaner der skulle prøves var "Mumien" WOW, den var sjov – Dernæst var det "Transformers" ... Det er en 3D, det var en hel i top oplevelse..... Ja faktisk var den helt ny og det de kalder en sanse simulator nu da 3d ikke længere er dækkende. Det er noget af det vildeste og mest livagtige jeg har prøvet (René).

Så skulle vi egentlig igennem "Jurassic Park", men da vi så hvor våde folk blev da de kom ud af den, blev vi enige om at det skulle vi nok vente med til sidst !

Derefter mødte vi "The Simpson`s" forældre, og de skulle da fotograferes sammen med Olivia.

Vi mødte også Peter Pedal og Svampe Bob Firkant, de stod og dansede midt på gaden.

Vi var der efter i "Shrek" 4D bio – Det er nu "fabules" med de oplevelser.... Og endelig kunne Mette blive fotograferet med sin drømmeprins – Shrek....

Vi var inde og se et show med "Special Effect" – Og på en bustur rundt i mellem scenerne og kulisserne. Der var også forskellige film som vi var med i Samt en tur igennem "Wisteria Lane" fra "Desperat House Wife"

Der var et "Animal Show", hvor vi så mange af dyrene fra filmene, og så hvordan de træner med dem Olivia var meget betaget af dyrene fra "Beverly Hills Chihuahua"

Så lakkede det mod enden og dinosaurene skulle jo også have et besøg. Olivia Og René tog turen, mens Mette blev forfremmet til fotograf !!!! Heldigvis – for det var to dryppende danskere der kom ud derfra igen !!! Men det havde været en ret god tur !

Den sidste ting inden lukke tid var "Water World" – Nogle Scener fra filmen bliver udspillet, med os som tilskuere... Heldigvis sad vi ret langt oppe på tribunerne, så vi blev ikke våde, men det var der andre der blev MEGET !

Et super flot show med vand, ild og krudt !

En lang dag sluttede af med en taxi hjem. Og der gik ikke lang tid før alle mand snorkede !

Det var planen at vi skulle bruge 3 dage her men havde kun bestilt 2 overnatninger så vi blev

Californien 2013

Skrevet af René Gundersen

Tirsdag, 11. juni 2013 10:09 - Senest opdateret Søndag, 21. Juli 2013 14:45

enige om at holde os til planen og booke en extra med det samme da vi stadig manglede en del i Los Angeles om omegn.

{yogallery src=[/images/stories/USA2013/1906] width=[200] height=[200] }

I må undskylde vi er kommet et par dage bagud men der har været fuld fart på så vi har været helt trætte når vi endelig kom hjem på hotellet og ikke haft overskud til at få opdateret.

Torsdag den 20. juni 2013

Så er det stranddag... Vi kører til Santa Monica Beach. Olivia og René er hurtig klar til en tur i bølgerne. Mette's forkølelse er ikke helt væk, så det kolde vand gør det nok ikke bedre – Men så er der en til at tage billeder, igen 🤪

Efter en time på stranden, gik vi op på "Santa Monica Yacht Harbor" også kaldet Santa Monica Pier – En lang bro ud i vandet, hvor på der er et tivoli, restauranter, og en masse gadesælgere og folk der underholder med bla. Sang.

René og Olivia var en tur oppe i rutschebanen, det var vist en vild omgang.

Derfra gik vi op i byen, på en shoppinggade. Vi spiste frokost på en sportsbar, hvor vi fik pizza og seafood pasta.

Olivia og Mette fik endelig brugt lidt dollars.... Vi købte hver et par Crocs sko.

Nede ved stranden stod der en mand med 2 slanger som man kunne prøve at holde. Vi

syntes at Olivia skulle prøve det – Men hun mente ikke det var ”fabules” 😊

Vi mødte også 2 med kors og mikrofon der råbte sig gennem gaderne om at dommedag var nær, meget underlig oplevelse.

Vi syntes også at vi ville opleve ”Venice Beach”, det var en lille køretur på 20 minutter. Det var super sjovt at gå der. Masser af små butikker ned imod stranden. Og mange gøglere, dansere og sangere.

René blev revet med ind et danseshow ;-) Men det viste sig at det var ikke for at danse, men mere for at få ham til at give dem penge, men som alle ved er det svært at få penge ud af René, dog fik de da 3 \$ ud af ham ;-)

Det er også her det kendte Muscle Beach holder til og vi så da også et par stykker der trænede og nok ikke helt kunne bestå en doping test.

På vej tilbage til hotellet kørte vi igennem BEVERLY HILLS – Ned igennem RODEO DR. – Man kunne bestemt godt se at vi var kommet ind i det rige kvarter.

Desværre fik vi ikke spottet nogle af de kendte.

Vi var først tilbage på hotellet kl 19.30 og havde lovet Olivia en tur i poolen. Så badedyrene trak endnu engang i badetøjet for en hurtig dukkert.

Aftensmaden blev først kl 22 – Hentet på en ” [IN-N-OUT](#) ” fast food restaurant, men i den rigtig gammeldags stil WOW det var ”fabules”.....

Og så fik vi opdateret hjemmeside og dagbog, og inden vi så os om var det midnat, og vi skulle jo ud på en lang køretur i morgen !

{yogallery src=[/images/stories/USA2013/2006] width=[200] height=[200] }

Fredag den 21. juni 2013

"Vække-Manden" øffede allerede ved 8 tiden 🤨

Nå, men op og spise morgenmad og få pakket bilen....

Så vender vi snuden imod San Diego....

Det er ca. 2 timers kørsel som foregå på motorvej nogle gange helt op til 7 spor i hver retning. Der er også et spor til Car Pool hvilket betyder man kun må køre i det spor hvis man er minimum 2 personer i bilen så det tog vi det meste af vejen. På den måde undgår man at holde stille i de kører der er trods de mange spor.

Vi nåede lige forbi et outlet center og lufte shoppe genet lidt inden handler når vi kører fra San Diego hvor vi har udset et kæmpe center med alle de kendte mærker.

Det hotel vi havde booket de første 2 nætter (Vagabond Inn) på havde vi læst ikke så godt ud ude fra men skulle være fint indvendigt. Det er helt korrekt men til en pris per dag på under 400kr for alt inkl. morgenmad, pool og parkering skal vi vist ikke klage. Det er tydeligt at mærke vi er kommet væk fra de dyre områder som San Francisco, Los Angeles, Beverly Hills osv hvor vi har betalt mere end dobbelt så meget for en overnatning.

Nå da der var pakket ud skulle poolen selvfølgelig afprøves, puha den var ikke opvarmet men

når man først er i så går det fint.

Herefter kørte vi en tur ned til byen hvor vi besøgte [Seaport Village](#) som er en lækker havne promenade med en masse butikker og meget hyggelig og afslappende atmosfære.

San Diego ligger ved en stor Amerikans flådestation og luftvåbnet holder også til her, så hangar skibe og jetfly og trænings fly kan spottes ret ofte.

Om aftenen skulle vi ud og spise på en af de Man vs Food restauranter jeg har set og læst om hjemme fra, nemlig [Phil's BBQ](#) . De bliver år efter år kåret som den bedste BBQ restaurant i Californien så det skulle naturligvis prøves. Så det var ikke så meget for de store portioner men mere for den autentisk BBQ smag.

Da vi ankom blev vi noget overraskede over at se en mega lang kø sno sig hele vejen rundt om stedet!

Og vi endte et godt stykke bag det skilt der viser at derfra er der 20 minutter og 14 sekunders kø 🤔

Det var indlysende at der også var andre der viste stedet var værd at køre efter men med en tryllekunstner der underholdte folk i køen gik ventetiden overraskende hurtigt.

Det er et kæmpe sted og er du gal det var svært at vælge mellem alle de lækre retter.

Desværre var lyset så dårligt at billederne ikke blev gode, øv når nu vi var der men jeg ville altså ikke begynde at stå med flash og tage billeder af maden sådan et sted J

Nå men maden var FANTASTISK og Olivia ÅD spareribs til den store guldmedalje og ville have resterne med hjem til køleskabet.

Da vi var kommet tilbage på hotellet kunne vi knap rokke med ørene så der blev checket op på turen til næste dag og så var det ellers godnat.

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/2106] width=[200] height=[200] }

Lørdag den 22. juni 2013

Så kom en af de dage Olivia har set meget frem til, nemlig turen til [Seaworld](#) hvor der bla. Er et spækhugger show samt en masse rutschebaner. Så forventningerne var store og været var perfekt med sol fra en skyfri himmel og 30 grader.

Vi fik set alle show på nær et enkelt hvor der var 1½ times ventetid og det orkede vi simpelthen ikke sidst på dagen da vi kom dertil.

Hurtigt fik vi set en masse flotte dyr og så skulle vi ellers i den helt store [Manta rutschebane](#) , er du gal den er vild med SUPER fed !!! Olivia var skræmt fra vid og sans og tårene stod på spring for at komme ud og hun ville da også ud da vi først kom helt frem. Men uden at skulle blive anklaget som dårlige forældre ved vi hun elsker de vilde ting når hun først er blevet lokket med og hun var da også bare et stort grin efter de første 2 sving og ville straks op igen da turen var slut.

Spækhugger showet var rigtig godt da der var mange spækhuggere, det vi i sin tid så i Miami havde kun en men den var til gengæld kæmpe stor. Man kan godt fornemme at parken i Miami forsøger at kopiere Seaworld som er den originale park.

Sidst på dagen kunne vi godt mærke at solen havde været meget kraftig selvom vi havde haft solcreme på så René og Mette var selvfølgelig blevet godt røde i ansigterne og i nakken, Olivia sørger vi for konstant at smøre så hun er gået fri og er begyndt at få lidt farve og det er hun helt vild med.

Mette og Olivia skulle prøve en af to vand rutsche baner og købte en regn poncho så de ikke blev våde, god idé!

Bagefter fik de mig lokket med i den sidste inden vi skulle hjem. Der var næsten 1 times vente tid men Olivia er bare så god til det så det gik fint, det var mere os andre der bagte i solen og blev utålmodige.

Jeg havde selvfølgelig valgt ikke at købe det regnslag for hvor slemt kunne det være i forhold til den i Universal hvor jeg var gennemblødt.

Jeg fik selvfølgelig en plads hvor jeg fik ALT det vand det overhovedet kunne komme ind i båden. Udenfor ruten kan folk betale 25 cent for at affyre en vandkanon mod bådene og gæt hvem der fik alle sammen lige i hovedet. Det sidste vandfald der render ned over båden havde 10 gange så meget vand i den ene side som resten og ja gæt hvem der fik 250l vand over mig. Så alt til og med underbukser sejlede i vand.

Så tja turen hjem i bilen blev foretaget i ja underbukser da jeg ellers vi fryse alt for meget. Så da vi kom til hotellet måtte jeg løbe op på værelset i underbukser hvilket så ret komisk ud 😂

Aftensmaden blev indtaget på [Black Angus Steakhouse](#) da vi trængte til en ordentlig bœf og vi belv bestemt ikke skuffede.

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/2206] width=[200] height=[200] }

Søndag den 23. juni 2013

Så er [San Diego Zoo](#) på dagsordenen.

Faktisk har vi booket en ekstra dag på dette hotel, så vi kan komme hjem og slappe af, i stedet for at køre videre efter Zoo.

Vi har valgt at skulle i San Diego Zoo fordi de har både Pandaer og Koalaer.

Vi startede med en tur rundt i ca. 70% af haven med en dobbelt dækker bus – En guidet tur, som var rigtig god, så vi vidste hvor de forskellige dyr var...

San Diego Zoo er USA's 5 største når man taler om størrelsen men landets største når det kommer til antallet af arter som tæller 700 og omkring 8000 dyr ialt.

Vi tog turen op forbi Pandaerne, og Olivia var helt solgt ! Der var en unge på under et år, den fjollede lidt rundt, det var rigtig sjovt at se på.

Derfra gik turen rundt om alle de mange dyr som vi ikke ser i danske Zoo's.

Zoo'en ligger på et bjerg, så den har nogle stejle stier. På toppen tog vi med svævebanen ned til bunden, det var super flot at svæve hen over alle dyrene.

Med det samme tog vi turen op igen (Inden René ville fortryde at han var med ;-) Hvor vi så fortsatte turen.

Faktisk gik der "ekspress-busser" rundt inde i haven, så man kunne komme hurtigere fra den ene del til den anden.

Så da vi var ved at være frokost sultne tog vi bussen til det busstopsted der lå nærmest den restaurant vi havde bestemt os for at spise på !

Olivia er begyndt at lave nogle mønter, som man "presser" i en maskine så mønten bliver flad og får et tryk på. Den første lavede hun i Sea World med en delfin på, i zoo skulle hun jo

Californien 2013

Skrevet af René Gundersen

Tirsdag, 11. juni 2013 10:09 - Senest opdateret Søndag, 21. Juli 2013 14:45

selvfølgelig lave en med pandaer, en med koalaer og en med en påfugl. De er rigtig sjove at have med hjem.

Inden hjem turen skulle Olivia bruge lidt af hendes "Feriepenge" – Et par sutsko der ligner panda bamser kan man da ikke leve uden ;-)

Efter Zoo tog de to badedyr en tur i poolen, mens Mette gik til fodspa ... Uha det var længe ventet- og dejligt. \$20 for at få ordnet fødder og lavet hvide tipper på

Det skal vist lige gøres et par gange mere inden vi skal hjem !!!

Til aften blev det mexikansk !! Det havde vi lovet René nu da vi havde besluttet at turen ned over grænsen til Mexico ikke blev til noget !!

Så det var den helt store menu med tortillas, boritos, seafood, og cervezas..... Indtaget på La Quinta Mexican grill.

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/2306] width=[200] height=[200] }

Mandag den 24. juni 2013

Så blev det flytte dag.

Bilen blev pakket, og vi kørte over på " [Denny´s](#) " hvor vi fik morgenmad. Olivia syntes det var den bedste morgenmad hun havde fået. Skrammel æg med bacon, efter fulgt af pandekager med sirup, og hertil en Oreo milkshake. SÅDAN...

Gps-Gerda blev indstillet til ” [Desert Hill Outlet](#) ” – Så skulle der endelig shoppes..... Der var kun 130 forretninger – Dog gik vi jo i første omgang efter en ”Tommy Pifinger”

Så fik fyldt en kæmpe pose, og lavet en meter bon 😊

Olivia shoppede så ivrigt at hylderne faldt ned om ørene på hende (Hvis man ikke lige kan nå det man gerne vil, kan man jo bare træde op på hylderne – BUM – Så kan man jo lade være med at hænge teenagertøjet op på de øverste hylder ;-))

Olivia fik også købt en Justin Bieber parfume... Og så fik Mette vist købt et par punge ;-))

Så blev det tid til at ”hit the road” igen ... Nu med kurs imod [Joshua tree National park](#) .

Det var en sjov køretur med meget at se på.

Der var kvægfarme, med så mange køer vi aldrig har set før, et tog med mere end 100 vogne på, og vindmøller så mange at man ikke kunne tælle dem !

Vi landede på hotellet ved 16 tiden, hvor igen de 2 vand hunde skulle dyppes !

Det blev bare til en hurtig tur da vi skulle op til et udkigspunkt og se solnedgangen. Det var en køretur på 30 km op igennem national parken.

Helt igennem smukt med palmer (Joshua Tree) og de flotteste sten formationer. En meget smuk solnedgang bag ved bjergtoppen !

Vi har taget så mange billeder at det er svært at vælge imellem dem så det er kun en brøkdel i ser her, men i er velkomne til at se flere hjemme hos os når vi kommer hjem...

På vej hjem købte vi sandwich og pizza som det blev hygget med på hotellet.

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/2406] width=[200] height=[200] }

Tirsdag den 25. juni 2013

Vi spiste morgenmad i lobbyen, hvor vi faldt i snak med en mand der var opvokset i området. Det var super hyggeligt. Han gav os et par ideer til hvad vi skulle.

I stedet for at tage ind i national parken igen, startede vi med at køre ud til "Pioneer Town". En by hvor der er bygget kulisser op til cowboy film.

Da vi kom til byen, var vi egentlig i tvivl om vi måtte gå der ind, men vi så en mand som vi så gik hen til. Han havde en lille forretning med sin ven, som lavede læderbælter, hovedtøj, sadeltasker og helt vildt flotte cowboysadler. Han fortalte meget om byen, og at den stadig bliver brugt til reklamer, musikvideoer og film. Han sagde at der hver weekend var "show" med cowboys, med skud dueller og heste ... Ærgerligt at det ikke var i dag ! Byen er lavet i 1946.

Vi gik en tur igennem byen. Det var rigtig hyggeligt. Man kunne se at det kun var kulisser, at det kun var facaden på husene der var der. Dog var det enkelte der havde bygget et hus bag på kulisserne og nu boede der. Da vi kom tilbage til "sadelmageren" kom der 4 "cowboydere" ridende, hvor så det bare godt ud ! Den enes hest hed Annie den var 27 år gammel.... Alle i byen – eller alle amerikanere – er meget imødekommende, og vil gerne hjælpe og fortælle hvad de ved om tingene, det er super fedt så man får lov til at opleve disse ting, som ikke er beskrevet i rejsebøgerne !!!

Så skulle turen gå til "Palm Springs" – Vi havde jo om morgenen hørt om en "[togtur](#)" op af et bjerg, som skulle have den stejleste stigning !!!! (hi hi hi)

Det viste sig at være en svævebane – Tror nok lige at René var ved at vende om !!

Nå men op skulle vi altså – En stor gondol, som indvendigt roterede rundt, så man hele turen op kunne nyde udsigten 360 grader rundt !

Hver gang vi passerede et af de "tårne" der holder Wirerne, gængede gondolen en del – Nøj der var en der ikke havde det godt ;-)

Men hold nu kæft en tur og en udsigt i mere en 3.5 km højde... Det skal opleves !

Der var nogle der gerne ville finde en sti ned, men vi blev enige om at der var mange andre ting der skulle opleves de sidste 17 dag, så det var med gondolen ned igen !!!

Og så kom den hidtil længste køretur, knapt 4 timer skulle vi køre inden vi nåede til Lake Havasu....

Det var helt vildt at se de veje, hvor man kan se så langt øjet rækker, og når du så kommer dertil, er der så lige så langt igen – På den måde skulle vi køre ca 150 km.... På turen kørte vi ind i Arizona, hvor vi kom til at køre langs Colorado River. Så overskriften med Californien holder ikke helt. Vi kommer nemlig også til Nevada og Utah.

OG SÅ KOMMER DER BREAKING NEWS !!!

I dag var der 3 badedyr J

Efter tjek ind på hotellet skiftede vi hurtigt til badetøj og kørte ned til søen.... Og fik en dejlig aften badetur.

Dejlig sandstrand og lunt vand....

Til aften var det endelig på en af René's ynglings restauranter.... [Golden Corral](#) ... Buffet både til forret, hovedret og desert

{yogallery src=[/images/stories/USA2013/2506] width=[200] height=[200] }

Onsdag den 26. juni 2013

Vi startede morgenen med en dukkert i [Lake Havasu](#) inden vi kørte tilbage til hotellet for at spise morgenmad og få pakket færdigt.

Vi skulle også lige nå at se byens hovedattraktion nemlig den gamle og originale London Bridge som er ført hertil sten for sten og samlet for mange år siden. Utroligt men sandt.

Vi har nu temperaturer på 40 grader og de lover op til 45 grader så det er hårdt men heldigvis er luftfugtigheden så lav at man ikke sveder.

Dagen skulle bringe til fra Lake Havasu ind på den originale [Route 66](#) gennem en masse af de gamle byer inden vi skulle nå frem og overnatte i Flagstaff.

Den ældre mand der havde givet os 3 insider tips til ting vi skulle opleve havde ramt plet med de første 2 så den sidste skulle selvfølgelig også prøves.

Han fortalte om en gammel spøgelses by (Essex) på route 66 hvor den modsatte ende af byen var ny men den gamle var helt som dengang. Det var lidt af en omvej men vi valgte at forsøge alligevel.

Vi blev dog lidt skuffede da det var en meget lille by på maks. 10 huse men helt korrekt var de ikke beboede mere og stod bare og forfaldt. Dog var den gamle benzin tank ikke helt øde. Vi så en ældre mand med skæve gule tænder i bar mave rode rundt med noget gammelt jern. Vi vovede pelsen og spurgte ham om det virkelig blot var det. Han var mere bekymret om vi var ved at løbe tør for benzin for der var intet i byen.

Men jo det var den gamle by så vi fik en lille snak med manden samt instruktioner hvordan vi kom bedst videre på route 66.

Den næste by var Laughlin hvor vi faktisk krydsede grænsen til Nevada og det så man tydelig for staten Nevada tillader jo Casino'er og det var det der var hele byen omdrejningspunkt. Sjovt at se men vi havde mange km foran os så hurtigt videre.

Kingman førte os ind på den rigtige del af route 66 igen og her var mange moteller og forretninger der lever af at sælge ting og sager med det som tema. Her stoppede vi også for at kigge nærmere på et gammel gigantisk lokomotiv.

Vi kom også forbi [Hackberry generalstore](#) som var super sjov og spændende. En slag gammel købmand og benzintank som er et fast stoppested for alle på route 66 og de mange gæster sætter deres præg med visitkort, mærker og dollar sedler med hilsner på.

Så kom vi forbi [Grand Canyon Caverns](#) som er en tør underjordisk hule som blev opdaget i 60'erne hvor manden der fandt den, da han skulle skyde genvej til et pokerspil, troede han havde fundet både guld, sølv og diamanter i minen. Så han skyndte sig at købe en masse jord omkring inden han fik svar på prøverne der viste at det blot var værdiløse krystaller.

Så skulle der tjenes penge og det skete ved at folk for 25 cent blev hejst de næsten 60 meter ned i hulens store kammer via et reb om livet. Hvis man betalte 50 cent fik man lov at bruge en stige.

I dag er hulen næsten fuld udforsket og den er enorm med mange rum så det var ret spændende at se og høre om.

Der er også indrettet et rum så man kan betale for en nat i hulen!

Næste stop var byen Seligman hvor tegnefilmen Cars (Biler) har hentet inspiration fra.

Vi valgte at spise en kombineret frokost/aftensmad på Snow Cap som er en sjov lille burger bar hvor man bestiller i et lille bitte rum og spiser udenfor.

De ansatte laver konstant sjov og ballade når du bestiller, ved bla. Andet at "sprøjte" ketchup på dig.

De spørger om du vil have et Straw (sugerør) til din milkshake og når du siger ja tak giver de dig et rigtigt halmstrå. Spørger du efter en ske får du en halv ske og når du siger "a hole spoon please" får du en med hul i.

Sidste stop er Flagstaff hvor vi overnatter efter en meget lang dag med rigtig mange stop og kilometer.

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/2606] width=[200] height=[200] }

Torsdag den 27. juni 2013

Vi skulle egentlig have været direkte videre til Grand Canyon herfra men vi var totalt udmattede af oplevelser og den lange tur dagen før så vi har valgt at tage en halv slappe af dag da hotellet er rigtig lækkert.

I receptionen fik jeg dog et lille tip da der ikke rigtig er noget spændende at se i Flagstaff der primært bruges til overnatning af folk der skal til Grand Canyon da det er meget billigere her.

Vi skulle tage til byen [Sedona](#) som skulle være kåret til et af USA's 10 smukkeste steder med flotte bjerge og klipper.

Vi valgte at prøve det af og lad mig sige med det samme vi blev ikke skuffede, det var en super smuk tur gennem bjerge der nu var fyldte med store flotte træer og ikke bare store klipper som vi ellers har set de seneste dage.

Vi valgte at køre op til en lille parkeringsplads hvorfra der var nogle ruter man kunne følge. Deres sværhedsgrad og længde var heldigvis angivet på en tavle og vi valgte den korteste Boyton Vista trail som ikke skulle være mere end 2km lang.

Temperaturen var 40 grader og der var ikke en sky på himlen så det var sindsygt varmt men på gå tur i bjergene skulle vi da. Olivia begyndte dog allerede efter 5 meter at pive over varmen men vi fik hende udstyret med en flaske vand og lovning på en tur i poolen når vi kom tilbage 🤪

På kortet skulle ruten skille sig efter få hunderede meter og deles mellem Deadman's trail (dødsruten) og vores rute. Vi gik som anvist men forstod ikke rigtigt at der blev ved med at stå Deadman's trail?

Så efter 15-20 minutter opgav vi og gik tilbage. Undervejs mødte vi 4 kineser piger der også forsøgte sig med den nemme rute og heller ikke kunne finde den. 2 min efter stødte vi på 2 mere. Et eller andet var altså forkert så vi vandrede i samlet flok til skillevejen og sendte Mette og Olivia tilbage til bilen da Olivia var brændt fuldstændigt sammen. Men den lange tur på dødsruten var altså heller ikke lige noget for Olivia. Jeg nægtede at give op så vi blev enige om at kortet måtte være lidt misvisende og gik den anden vej sammen med de andre vi havde mødt.

Her mødte vi et ældre ægtepar der kunne fortælle at vi nu var på rette spor 😊

10min senere og en MEGET stejl stigning, som Olivia aldrig var kommet op ad, nåede jeg toppen og hvilket syn siger jeg jer bare !!!

Nå nedstigningen gik heldigvis lidt nemmere men for første gang på turen var jeg gennemblødt og totalt udmattet. Den tynde luft gør det heller ikke nemmere når man ikke er vant til det.

Til aften tog vi ned til Flagstaff by og spiste på en BBQ restaurant der hed [Satchmo's](#). Ikke noget dårligt måltid men Mette kan altså bedre lide min pulled pork end alle dem hun har prøvet herovre efterhånden. Dejligt at høre men selvfølgelig ærgeligt når man nu forventer de burde være endnu bedre til det her. Jeg fik min første Brisket sandwich og hold op den var lækker. Som forret fik jeg også for første gang en portion Gumbo som er en meget kraftig suppe med rejer og kød, NØJ det smagte fantastisk. Olivia valgte selvfølgelig spareribs igen 😊

Der skulle være lokal ølfestival dagen efter (typisk) så vi fik lidt smagsprøver på nogle af de øl der skulle serveres, det var ikke helt ringe og så var det ellers tilbage til hotellet og slappe af.

Denne gang må vi igen sortere kraftigt i billederne og det kommer vi også til de næste mange dage da der simpelthen er så mange smukke bjerge og formationer at vi ikke kan vise dem alle sammen her.

{yogallery src=[/images/stories/USA2013/2706] width=[200] height=[200] }

Fredag den 28. juni 2013

Så blev det dagen for [Grand Canyon](#) . Igen blev vi jagtet tidligt ud af sengen af "vækkemanden"....

Turen fra Flagstaff tog ca 1 ½ time.

Vi kørte ind til Visitor centeret, hvor man derfra kunne tage først den blå rute som kørte rundt mellem de forskellige hoteller og campingpladser, og ud til de ruter som kørte rundt i Canyonen.

Vi valgte den røde rute som var den længste. Det var super fint at man kunne stå af ved 9 forskellige stoppesteder og tage den tid man ville, for hver 10´ende minut kom der en ny bus man kunne tage videre.

Vi var næsten af ved hver stoppested, utroligt smukt ved hver af dem. Man kan ikke beskrive hvad man ser....

Men kig på billederne og se om i kan fornemme hvor stort det er !

Heldigvis havde været tænkt sig at vise sig fra en lidt overskyet side, så temperaturen lå omkring de 30 grader

Vi havde booket overnatning på " [RED FEATHER LODGE](#) " som ligger i Grand Canyon village. Da vi kom ned til byen var indfaldsvejen nærmest blokeret..... Mange havde gjort stop for der gik 2 rensdyr og græssede. De var helt ligeglade med at man stod under en meter fra

dem....

Vi tjekkede ind på hotellet. René var ikke på toppen, så Olivia og Mette gik alene i byen og spiste.... Det blev en tuse menu på McDonald 😊

Og en lille tur til købmanden, hvor vi på vejen igen mødte et par rensdyr !

Da vi kom hjem gjorde Olivia klar til badetur, men aldrig har den været så hurtig Det var tisse-hamrende-koldt, så vi hoppede i nattøjet og sad og spillede UNO, inden det blev sove tid.

Det er altså ikke fordi vi har glemt at pudse objektivet på kameraet på nogle af billederne men på de her varme dage er der en varme dis der ligger og giver denne lidt dårligere sigtbarhed lang ude og det kommer selvfølgelig også med når vi zoomer ind.

```
{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/2806] width=[200] height=[200] }
```

Lørdag den 29. juni 2013

Rene startede dagen med en lille løbetur, han vil løbe i alle de stater vi er i !!!

Så den første tur bliver i Arizona.....

Så skulle turen gå imod [Monument Valley](#) . Vejen der til går faktisk igennem Grand Canyon, så vi tog til Desert View (Havde håbet at det var deserter man skulle kigge på !!! øv øv)

Californien 2013

Skrevet af René Gundersen

Tirsdag, 11. juni 2013 10:09 - Senest opdateret Søndag, 21. Juli 2013 14:45

Men det vil så sige at vi har set Grand Canyon fra begge sider af national parken. Det er dog ikke helt korrekt da selve Grand Canyon strækker sig 446km er op til 29km bred og 1,6km dyb 🤔

Så var det tid til en varm og lang køretur imod Monument Valley, det tog ca 2 ½ time

Vi skulle selv køre rundt inde i parken, det vil sige det var sand og sten vej, og op og ned af bakker.... Endelig fik jeg lov til at prøve at køre bilen – i ca. 4 minutter !!!!! Fordi René mente ikke jeg kørte lige så godt som ham i sådan et terren – Nååååå, nej.... Bare fordi han ikke vil indrømme at det var pisse sjovt at køre der inde, og det ville han ikke unde mig ;-)

Nå men igen så er det svært at beskrive disse fantastiske parker – Se billederne

Først lidt over kl. 17 tjekkede vi ind på hotellet ” [Hat Rock Inn](#) ” – Super dejligt hotel, og den fedeste pool der har været ind til nu på turen.....

{yogallery src=[/images/stories/USA2013/2906] width=[200] height=[200] }

Søndag den 30. juni 2013

”Vækkemanden” er tidligt oppe i dag..... gaaaabbbbbb

Klokken 7 gør vi klar til at køre, det er turens længste tur, på næsten 500 km – 5 timer !

Ved middagstid rammer vi [Bryce Canyon](#) , det er en helt anderledes canyon end dem vi tidligere har set.

Og for første gang oplever vi regn, torden og hagl

I Bryce Canton kører man også selv rundt, så for anden gang på turen får jeg lov til at prøve at køre ;-) Denne gang nok fordi det er helt almindelig asfalteret vej ;-))

Det var faktisk meningen at vi så skulle have en overnatning ved Bryce Canyon, men vi valgte at køre videre til [Zion Canyon](#) , som ligger en times kørsel fra Bryce.

Det var en af de parker hvor man kører rundt i bus og kan hoppe af og på som det passer. Vi kørte ud til det sidste stop hvor vi var nede og gå langs floden – Det var super flot !

Vi er nok enige om at Zion er den smukkeste af de parker vi til nu har set. Mest af alt nok fordi man er i bunden af canyonen, i stedet for på toppen !

Det er måske forkert at vi brugte mindst tid i den park vi syntes var smukkeste men lige nu er vi bare mætte af bjerge og formationer og vi er også nød til at tænke på at vi har Olivia med selvom hun også syntes det var den flotteste park. Men efter så mange timers kørsel og mange dage med parker er vi ved at gå døde i det. Vi er dog enige om at vi en dag vender tilbage uden børn og så følger nogle af vandre turene og overnatter i telt eller camping for at komme helt tæt på naturen.

Efter Zion kørte vi ud af parken for at finde et hotel, Selvfølgelig koster hotellerne lige op af parkerne en formue så vi blev enige om at vi på trods alt havde overskud til at køre de ca. 30min der var til næste by. På den måde gik prisen fra \$169 til \$45 !!!

Vi fandt et hyggeligt hotel og tjekkede ind, og fandt et lille sted at spise. Vi hyggede på værelset med film og spil efter en lang dag !

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/3006] width=[200] height=[200] }

Mandag den 1. Juli

Så skulle der løbes igen – Denne gang er det Utah Idag kører vi fra Utah, gennem Arizona og til Nevada.

Vi skulle først tjekke ud fra hotellet kl 11, så vi havde god tid til morgenmad, pool og få pakket bilen.

Så var det dagen for at køre til [Las Vegas](#) , vi har booket 3 overnatninger på [South Point Casino and Spa](#) , et noget bedre hotel end vi har været på før.....

Et rigtigt Casino hotel, men med store dejlige værelser, og mest af alt en fantastisk pool.

Vi fik lige pakket alt ud af taskerne (så vi kan få en ide om hvad vi har og hvor meget vi kan pakke til hjemturen!! For det er jo ikke så tit vi har så god tid på hotellerne!!)

Så gik vi en tur på hotellet, ja det lyder mærkeligt, men det er kæmpe stort med Mega mange restauranter (11 i alt), biograf, bowlinghal, bingohal og kæmpe casino !)

Vi fik en hurtig frokost.

Så var det tid til at prøve luksus poolen.... Den var bare super, og mere super at bade når nu det er 46,5 grad her ude i ørkenen

Til aften spiste vi på hotellets buffet, det var super dejligt.

{yogallery src=[/images/stories/USA2013/0107] width=[200] height=[200] }

Tirsdag den 2. juli, Onsdag den 3. juli og Torsdag den 4. Juli

Vi startede tirsdag med at køre til [Wet n'Wild badeland](#) . Da det jo er over 40 grader er det jo perfekt at tage i bade land. Vi havde aftalt med Kathrine, Jonas og Alexander at vi skulle mødes ved indgangen. (Kathrine er Sebastians dagplejemor og vi havde aftalt vi skulle mødes på vores rejse hvis det var muligt. De rejser fra LA, SF, og nord rundt, hvor vi rejser SF, LA og syd rundt)

Så nu var det muligt da begge familier nu ramte Las Vegas.

Vi var hele dagen i badeland, vi kunne slet ikke holde ud at være oppe af vandet. Så der var en pool med bølger, så der kunne vi ligge i kanten og lade bølgerne afkøle os.

Vi tog fra badeland ved 17 tiden, og aftalte at vi skulle mødes ved Caesars Palace klokken 20 som er et af de helt store og kendte hoteller på The Strip i Vegas som er "hovedgaden";.

Det var helt fantastisk at se al lyset i byen, og de mega store hoteller som er så ubeskrivelige. Vi så et show ved det kæmpe springvand ved Hotel Bellagio som "danser"; til musik ca. hver halve time med 4 forskellige show, er du gal det er flot!

Californien 2013

Skrevet af René Gundersen

Tirsdag, 11. juni 2013 10:09 - Senest opdateret Søndag, 21. Juli 2013 14:45

Vi gik i sydlig retning. Vi spiste på [Outback Steakhouse](#), det er en restaurant som vi også har spist på, flere gange på vores tidligere rejser i USA. Det er super godt steaks, og så min ynglings (Mette) som er pomfritter med smeltet ost på MUMS....

Ved indgangen til restauranten lå der en Coca Cola butik – Meget sjovt at se alle de forskellige ting man kunne købe med cola logo på 😊

Det blev til lipgloss med cola smag

Længere nede af gaden lå der en M&M butik i hele 5 etager ... Et himmerige, for Mette og Olivia 😄

M&M i alle regnbuens farver... Og så smagte vi den nye M&M med mint, hmhhh den var også god !

Vi fik fyldt et par poser så vi har lidt godt til når vi er "lægger" sulten ...

Så var klokken ved at være mange og vi splittede op, og aftalte at Familien Alban skulle komme til vores hotel onsdag.

Onsdag morgen blev der sovet længe ... (selv "vækkemanden" blev i sengen til kl 10 ;-)

Vi startede dagen med en tur i outlet, heldigvis var det indendørs, for det er så varmt at vi ville slet ikke kunne holde ud at gå ude på gaden !!

Det blev til lidt små indkøb.

Tilbage på hotellet var det tid til besøg... René og Jonas drev hurtigt ned i Casinoet, og jeg smuglede vores gæster med ud i poolen 😬

Tiden er en røver ... Pludselig var klokken mange ... Så spiste vi sammen i buffeen på hotellet. Det var meningen vi skulle ind til byen, men det var simpelthen så hyggeligt, at vi sad længe ved maden, og gik så bare på værelset for at finde ud af programmet for torsdag hvor vi sammen skulle til [Boulder City](#) og fejre 4th Of July.

Torsdag var tidlig oppe, og afsted til Boulder. Paraden igennem byen startede kl. 9, og vi fandt et fint sted på et gadehjørne hvor vi kunne se det hele. Klokken 9.05 kom der gamle fly hen over byen, og der efter var der paraden, som var alle byens aktive klubber og foreninger der var præsenteret.

Derfra gik turen til en park, hvor alle mødtes og havde picnic frokost.

Efter frokost tog vi ud til hotellet og tjekkede ind. Vi kunne ikke få vores værelser med det samme, så vi hoppede i poolen, og spiste frokost.

Efter en lille lur på værelserne, skulle vi ind til byen igen. Denne gang i en anden park, det var helt vildt at se hvad amerikanerne gør for en hyggelig picnic. Det er med store pavillioner og store grille. Nogle med store trailere pakket med det hele.

Vi satte og helt inde i den store park, hvor der var mulighed for at købe mad ved utallige mange boder.

Vi så også i tærte spisnings konkurrence, det var ret morsomt.

Det var musik over pladsen, og speakeren sagde at der var mere end 20.000 mennesker i parken.

Klokken 21 startede fyrværkeriet – Aldrig har vi set så smukt fyrværkeri ! Det varede i lige over 20 minutter....

Det er selvfølgelig svært at tage gode billeder af så vi optog det meste på video istedet.

Jeg vil håbe at vi igen en anden gang kan komme til Boulder City og fejre "4th Of July" igen – For det var en ubeskrivelig oplevelse.

Tilbage på hotellet blev det til en hurtig tur på casino

{yogallery src=[/images/stories/USA2013/0207] width=[200] height=[200] }

{yogallery src=[/images/stories/USA2013/0407] width=[200] height=[200] }

Fredag den 5. Juli

Så er "vækkemanden" tidligt oppe igen !!

Vi fik sagt på gensyn til Familien Alban.

Og så gik turen til [Hover Dam](#) , heldigvis boede vi jo kun 5 minutters kørsel derfra...

En enorm dæmning Et bygningsværk der er spændende og svært at forstå hvor stort det egentlig er.

Derfra gik turen til [Death Valley](#) .

En lang og varm køretur, og især efter 3 dage med sjov og spas og mangel på søvn !

Ved 13 tiden ankom vi til Death Valley ... Det var VARMT 53,9 grader !

Så skal vi lige hilse og sige at det er ikke sjovt at være ude i ... Det brænder i huden så snart man stiger ud af bilen. Utroligt nok ligger der en golf bane midt i det hele, men der var sjovt nok ingen at spotte da vi var der.

Selv vores dejlige Ford, syntes at få hedeslag ... Tæt på kogepunktet, så airconditionen måtte slukkes Argh, det var ikke lige det fedeste der kunne ske

Den fortalte at den var for varm og måtte sænke farten, ikke så sjovt når man i forvejen kæmper med at få den over et stort bjerg.

Der fik man alligevel en smule svedige hænder for ingen havde lyst til at gå istå i den varme for det var ikke mange mennesker vi mødte!

Vi kom til Lone Pine hvor vi tog en tiltrængt overnatning, allerede kl 22 var det godnat !!!

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/0507] width=[200] height=[200] }

Der er også shuttle busser i Yosemite men de er mere til at køre folk rundt til de forskellige overnatnings pladser men et enkelt stop var der dog til endnu et vandfald.

Sidst på dagen tog vi op til noget der hedder Glacier Point som er på toppen af et bjerg hvor man har den vildeste udsigt over hele dalen, et fantastisk syn.

Da vi havde parkeret så vi en park ranger med et paint ball gevær og kort tid efter en masse folk råbe "der er en bjørn". Ganske rigtigt der var en stor bjørn men jeg kunne ikke nå at fange den med kameraet inden park rangeren havde jaget den væk. Mette nåede dog at få et glimt af den.

Senere ved solnedgang fortalte park rangeren historier om stedet hvilket var meget interessant at høre om.

Hmm vi viste godt at overnatning ville blive et problem fordi det skal bestilles op til 1 år før hvis man vil bo i selve parken, udenfor er det de samme vanvittige priser som vi har set før men her var stort set alt udsolgt.

Vi overvejede faktisk at sove i bilen da klokken var blevet over 22 men en dame med et udsolgt hotel fortalte at hvis sheriffen fandt os ville vi få en bøde og tanken om bjørne der flår biler fra hindanden hvis de lugter mad var heller ikke speciel tiltrækkende.

Hun var så venlig at ringe lidt rundt men alt i byen 25km fra parken var udsolgt, dog fandt hun et tilbage mod parken som de kunne holde til os men jeg var så træt jeg ikke orkede at køre 1 time tilbage af snoede bjergveje i totalt mørke.

Vi ville liiiiiige prøve et lille hotel mere så det kom nærmest som et chok da en ung mand fortalte at han da havde et værelse til os og faktisk ville slå en del af prisen da klokken var blevet så meget.

Det snuppede vi med det samme og så blev det til en hurtig aftensmad (23:30) på Dennis som har døgnåben og lige havde åbnet 2 dage før i byen.

Det var en meget træt familien Gundersen der ramte hovedpuderne langt over midnat med sammenlagt over 8 timers kørsel.

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/0607] width=[200] height=[200] }

Søndag den 7. Juli

På trods af at vi var kommet sent i seng forsøgte vi at komme op i nogenlunde ordentlig tid da vi igen havde en lang køretur foran os.

Vi startede dog med at køre tilbage mod Yosemite hvor [Mariposa Groove](#) ligger, en skov med enestående kæmpe træer. Mange af træerne anslås til at være mellem 2500 og 3000 år gamle. De har ingen fjende ud over naturen og har den egenskab at de aldrig stopper med at vokse.

De er faktisk i familie med Red wood træerne som vi besøgte i starten af ferien som er verdens højeste træ, de her bliver dog ikke ret høje men meget tykke.

Det største træ i parken er Gizzly Giant som er ca. 70 meter højt men over 30 meter i omkreds!

Det er verdens tredje største træ, så det var et meget imponerende syn.

Er du vimmer man føler sig lille blandt de kæmpe. Vi så også et hvor der er lavet en gang igennem.

Der er faktisk et træ man kunne køre igennem med sin bil men det væltede i 1969, det ligger dog stadig så man kan komme forbi og se det.

Herefter skulle vi ud på en godt 4 timers lang køretur med Petaluma som ligger midt i Sonoma og Napa Valley området, som jo er kendt for at producere de bedste vine i hele USA.

Det er svært at planlægge 30 dage frem på sådan en ferie, nogle steder valgte vi at blive længere og andre tog vi hurtigt videre fra, derfor er vi kommet lidt i overskud men det har så givet os denne mulighed. Allerede hjemmefra var vi enige om at skulle det ske at vi kom for hurtigt igennem ruten var dette målet at nå at få med.

Da vi kom frem til hotellet var vi godt trætte så vi sprang i turens hidtil varmeste pool, men vi er også kommet tilbage til "kulden". Temperaturen er nu nede på ca. 20 grader og det er altså koldt når man i så mange uger har været vant til min 40 grader hele dagen.

Om aftenen havde vi spurgt efter byens bedste steak house og det skulle vise sig at være vores bedste bøffer på hele turen!

Stedet hedder [Cattlemens](#) og man bliver mødt af den dejligeste grill duft så snart man kommer til stedet.

Indenfor er det en sjov cowboyd saloon stemning hvor man sidder i båse.

Nu skulle det være så jeg udfordrede mig selv med en KÆMPE Porterhouse Steak på 2lbs som svarer til 910 gram!

NØJ den smagte fantastisk, Olivia fik beef ribs og hun syntes også det var de bedste på hele turen. Mette kastede sig ud i en omgang Prime ribs så mør at kniven var overflødig. Så alle mand var mætte og super tilfredse over stedet.

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/0707] width=[200] height=[200] }

Mandag den 8. Juli

I dag stod den på vinsmagning for René mens Mette og Olivia shopper. Sonoma området har mere end 200 producenter så det er ikke helt nemt at vælge. Jeg gik efter en mindre producent der både tilbød smagning samt rundvisning i produktionen.

Valget faldt på [Sebastiani](#) og det viste sig at blive et rigtigt godt valg.

Det er en af de ældste producenter i området og jeg var først på en rundtur hvor der blev givet en masse information og da vi kun var 3 var der tid til at spørge en masse.

Bagefter skulle der smages vin, man kunne vælge mellem 2 smagninger.

En dagligdags smagning til kun \$10 for 7 vine eller en lidt mere luksus smagning også med 7 vine til \$15.

Jeg valgte naturligvis at smage de bedste vine.

Det var super hyggeligt og man fik en masse at vide om vinene inden man smagte.

Til sidst fik jeg udenfor programmet lov til at smage deres flagskib til \$90 for en flaske, er du gal den smagte godt men det skal det altså også til 500kr for en flaske.

Det var en super oplevelse der opfyldte alle mine forventninger til sådan en dag.

Om aftenen endte vi igen på Cattlemens og denne gang stod den på en Sherif steak på hele 2lbs (910g) men ikke som dagen før med ben, her var det en Sirloin steak så alt kunne spises og det blev det 🤔

Mette valgte den samme steak blot i en mere normal udgave og Olivia var helt pjattet med deres beef ribs så det blev en genganger.

I kan se forskellen på størrelsen af de 2 bøffer, min er nærmest serveret på et fad.

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/0807] width=[200] height=[200] }

Tirsdag den 9. Juli

Endnu en slappe af dag med vinsmagning men denne gang skulle vi til Napa Valley hvor USA mest eksklusive og dyreste vin [Opus One](#) produceres.

Man tropper ikke bare op, de tager kun mod besøg hvis man har ringet eller bestilt tid til en smagning og man smager kun 1 vin nemlig deres hovedvin men til gengæld koster det også \$40 for at smage den ene!

240kr er selvfølgelig mange penge for at smage et glas vin men når en flaske i Danmark koster 2500kr syntes jeg det skulle prøves da jeg aldrig kommer til at købe sådan en flaske selv.

Det var en super flot syn at køre op mod stedet med vinmarkerne på begge sider.

Inden for blev vi taget imod og de tjekkede at jeg havde bestilt tid og så blev der udfyldt et pænt kort og så blev vi personligt fulgt op til området hvor smagningen skulle foregå.

Alt var lavet i afslappende omgivelser og med meget dyre udsmykninger men de har jo også råd til det 😊

I baren blev mit kort afleveret og jeg blev præsenteret for vinen hvor jeg kunne vælge mellem 2 forskellige årgange.

Herefter kunne man tage plads udenfor i de lækreste stole/sofaer og nyde skøn klassisk musik men man nød sin vin og omgivelserne, WAU siger jeg bare.

Man kunne selvfølgelig også vælge at side indenfor hvor der var dejligt køligt. Vi valgte naturligvis at side udenfor.

Selve vinen var FANTASTISK, helt klart noget af det bedste jeg nogensinde har smagt, selvfølgelig forventer man også det til den pris men den var virkelig perfekt.

Man havde mulighed for at købe flasker på stedet og prisen i forhold til Danmark gav en besparelse på godt 1000kr så jeg havde faktisk meget lyst til at købe en enkelt flaske og overvejede det meget længe, ja faktisk så længe at Mette var villig til at købe den til mig bare for vi kunne komme videre 🤔

Det var ikke så meget prisen for hvis jeg fortrød ville jeg sagtens kunne sælge den når jeg kom hjem med fortjeneste men tænkt hvis den gik i stykker i kufferten!

Jeg må også indrømme at selv om vinen er fantastisk så kunne jeg ikke retfærdiggøre at den skulle være 5 gange så god som den vin jeg pt. Ser som noget af det bedste eller 10 gange så god som min nummer 2.

Meget af prisen er selvfølgelig mærket og den opmærksomhed den har fået gennem årene så jeg valgte at nyde det ene glas og tænke på alle de andre vine jeg kunne få for de samme penge.

Vi spiste lidt sen frokost på en super BBQ som hed [BubbaQuesDeli](#) sted jeg havde fundet på nettet hvor vi blev mødt af flere smokere der stod og kørte og duftede himmelsk. Det var mest sandwich de solgte med pulled pork, brisket, pulled chicken og tri tip så vi fik alle en rigtig lækker men simpel frokost.

Bagefter var der afslapning ved poolen efter et par sidste outlet indkøb blev overstået.

Det er lidt køligere i dette område ca. 25 grader så det føles lidt koldt om aftenen men meget behageligt.

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/0907] width=[200] height=[200] }

Onsdag den 10. Juli

Så er de sidste 2 dage kommet hvor vi vender tilbage til San Francisco, desværre er det stadig ikke mulig at få billetter til Alcatraz. Endnu en undskyldning for at vende tilbage.....

Vi startede dog med at køre forbi byen Fairfield hvor [Jelly Belly Bean](#) fabrikken ligger. Her ligger den originale fabrik hvor der er gratis rundvisning samt en kæmpe shop med smagsprøver 😊

Det var sjov og rigtig spændende at høre om produktionen og se hele processen og smage på nogle af de mere end 50 varianter der også har den egenskab at når de blandes i bestemte smage danner en ny smag.

De 2 tøzer brugte en del tid i butikken for at shoppe lidt med hjem.

Herefter skulle vi mod hotellet som lå yderligere en times kørsel væk.

Vi checkede ind på vores hotel som også blev et Quality Inn så vi ved tingene er iorden og er lækkert.

Dog var poolen ikke opvarmet og nu er vi pludselig havnet i den kolde del hvor det svinger mellem 15 og 25 grader så den pool var der ingen der skulle i!

Hurtigt fik vi pakket lidt ud og kørte ind til byen da vi bor lidt uden for nu da vi har bil og nemmere kan få parkering og en rimelig pris på hotellet. Byen vi bor i hedder Oakland.

Vi fik kørt ned af Lombard street som er en helt speciel gade i hjertet af San Francisco. Her er ensrettet ned af en stor bakke og det er meget skarpe hårnålesving som alle vil igennem mens der bliver taget billeder af dem fra foden af bakken og det skulle vi da også prøve så Mette blev smidt af og Olivia og jeg tog en ekstra tur 😊

Så var det ellers med at få sat bilen og gå ned på havnen for at opleve den helt specielle stemning der er. Der er butikker overalt og massere af fiske restauranter.

Vi valgte at spise for enden af [Pier 39](#) hvor [Bubba Gumb Shrimp](#) (fra filmen Forest Gumb) ligger, her fik vi de lækreste reje og skaldyrs retter.

Herefter var vi godt trætte og tog tilbage på hotellet da vi havde en laaaang shoppe dag foran os i morgen.

{yoo-gallery src=[/images/stories/USA2013/1007] width=[200] height=[200] }

Torsdag den 11. Juli Samt Fredag den 12. Juli.

Så blev det den sidste dag på vores dejlige rejse.
Hele dagen er planlagt til at foregå på Pier 39.

Vi sov lidt længe, så det blev lidt op af formiddagen inden vi kom ind til byen.

Vi startede med at skulle i Disney Store, fordi vi den allerførste dag havde lovet Olivia at når vi kom tilbage til San Francisco, skulle hun have "Næbdyret Perry", så viste det sig at den var udsolgt. Øv, øv, øv.

Dernæst skulle vi i Apple Store, for vi havde bestemt os for at både Olivia og Mette skulle begge have en Ipad mini med hjem.... Det var også noget af en skuffelse. Vi havde forregnet os, så besparelsen var så lille at vi syntes det ville være bedre garanti mæssigt at købe den i DK.

Så det var ikke meget shopping i de butikker.

Dette var også i nærheden af endestationen for spurvognen, så vi var ovre og vise René, der hvor de vender dem. Det havde Olivia og jeg jo allerede set den første dag hvor René lå i sengen.

Så var det tid til frokost. Vi tog ned på Pier 39, hvor vi fik en fantastisk Clam Chowder i et brød. Mums det smager altså bare godt.

Så var det tid til shopping og hygge. Der er nu en fantastisk stemning på Pier 39. Mange små

Californien 2013

Skrevet af René Gundersen

Tirsdag, 11. juni 2013 10:09 - Senest opdateret Søndag, 21. Juli 2013 14:45

boder med souvenirs, som vi var inde i alle sammen, tænk nu hvis der var noget vi ikke kunne leve uden

Sådan gik så hele dagen.

En lidt tidlig aftensmad fik vi på en super god fiskerestaurant ([Fog Harbor Fish House](#)) . Vi havde igen i år været så heldige at få lomme penge med af René's mor og far og dem plejer vi altid at forkæle os selv med den sidste aften med en fantastisk middag.

René valgte en lokal ret (Seafood Cioppino) med massere af fisk, krabbeklør, kammuslinger m.m i en dejlig suppe.

Her blev iført hagesmæk, så han skulle spise alle sine skaldyr.

Olivia valgte reje cocktail og Mette en blandet grill tallerken med fisk og i dag fik vi også forret og dessert samt god vin til maden, mums. Tak for aftensmad 😊

Inden vi kørte hjem prøvede Olivia en trampolin som hun havde plaget om hele dagen, så selv om vi ikke fik de ting vi havde glædet os til, blev det en super hyggelig dag.

Fredag morgen havde vi god tid til at få pakket det hele.

Vi gjorde lige et lille stop i Walmart for at kigge efter et par sidste ting, inden vi lidt i god tid kørte imod lufthavnen.

Det var nu rart at være i god tid, så vi ikke skulle løbe ud til gaten.

Californien 2013

Skrevet af René Gundersen

Tirsdag, 11. juni 2013 10:09 - Senest opdateret Søndag, 21. Juli 2013 14:45

På den måde sluttede vores super fantastiske rejse.

Vi er enige om at det er ikke sidste gang vi tager til Californien!

Tak til alle der har fulgt vores rejse og hvis i har lyst er i naturligvis velkomne til at se nogle af de næsten 2000 billeder og de næsten 400 video klip vi har taget under vores lange tur.

René, Mette og Olivia Gundersen.

{yoogallery src=[/images/stories/USA2013/1107] width=[200] height=[200] }